

דואר אלקטרוני - daflavi@lavi.co.il

דף השבוע

פרשת "ויגש":

"**ובני דן חשים**" - יתכן שהיו שנים ומת אחד מהם ולא הזכירו הכתוב כי כן דרך הלשון. יש אומר כי מספר שבעים בעבור שהוא סך חשבון כי ששים ותשע היו. וזה המפרש טעה בעבור שמצאנו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש. והם שלשים ושתים ובדרש כי יוכבד נולדה בין החומות. גם זה תמה למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה בהולדת משה והיא בת ק"ל שנה ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים. ולא די לנו זה הצער עד שעשו פייטנים פיוטים ביום שמחת תורה. יוכבד אמי אחרי התנחמי והיא בת ר"נ שנה וכי אחיה חי כך וכך שנים דרך אגדה או דברי יחיד. והנכון בעיני שיעקב בחשבון וממנו יחל כאילו אמר כל נפש בניו ובנותיו עם נפשו שלשים ושלש. והראיה על זה שאמר בתחלה יעקב ובניו. ואם טען ויאמר כי הנה כתוב ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש. דע כי הכתוב לא חש להוציא אחד משבעים. כאשר אמר אשר יולד לו בפדן ארם ולא נולד לו בנימין שם. כי גם בזו הפרשה שנים עדים האחד שאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו. והנה הזכיר כי יעקב מבני ישראל. כי לא הלך הכתוב כי אם אחר הרוב. והעד השני כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים ומנשה ואפרים לא באו אל מצרים כי שם היו ושם נולדו וכתוב אחריו בשכעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ואלה שניהם לא ירדו ג"כ זה הכתוב לעד כי יעקב נכנס בחשבון כי נפש יש לו והוא העיקר...".

[אבן עזרא]



לכל זמן ועט

"**אורחות חיים**" – במוצאי שבת ניפגש באסיפת החברים על מנת לדון ולהסכים על נוסח מסמך העקרונות, שבסופו של דבר יבוא לאישור הציבור כולו בעז"ה בקלפי. כבר הכברנו במילים בעבר אודות חשיבות ההשתתפות הפעילה של מקסימום חברים בדיון ובהכרעות, על מנת שהתוצר הסופי יהיה נהיר לכולם, ויאזן בצורה מיטבית בין הצרכים השונים בקהילה. מוזמנים מאד להגיע ולהשפיע על כך שהמסמך יהיה מאוזן ומיטיב עם כל הציבור על מגוון צרכיו!

"**יום הקדיש הכללי**" – השבוע ביום שלישי צום עשרה בטבת יחול "יום הקדיש הכללי", והשנה הוא יצויין אצלנו בלביא בפורמט מעט שונה משנים עברו. ביום שני בערב ליל עשרה בטבת, לא יתקיים הטקס שבעבר הובל ע"י התיכון, מכיוון שבשנה החולפת לאור אילוצי הקורונה לא יצאו משלחות לפולין. במקום מסורת זו, הכוונה היא לפתוח במסורת חדשה של ערבי "זיכרון בסלון" [השתתפות לפי הרשמה מוקדמת], בהם תהיה הזדמנות לשמוע עדויות בפורום אינטימי יותר. ליל עשרה בטבת השנה, הוא גם היום בו לפי סדר "הדף היומי" יצויין סיום מסכת "תענית", ולכן מייד אחרי ערבית יערך "סיום" שיוקדש לזכר נספי השואה, ובתומו יצטרף הציבור יחד גם לחלקו הראשון של הקדיש של ה"סיום". טקס צהרי היום, יתקיים כמסורת השנים האחרונות בבית המדרש, וזאת בשל הגשם הצפוי גם השנה העתיד למנוע את הירידה לבית העלמין. מוזמנים לקחת חלק באירועים, "לזכור ולא לשכוח"!

"**מה אהבתי תורתך**" – ביום חמישי השבוע יתקיים טקס הכנסת ספר תורה במלון, ספר שנכתב במימון תרומות עובדי המלון ואורחיו. האירוע יתקיים בהשתתפות הרב הראשי לישראל, והציבור מוזמן להשתתף בו. אשרינו שאנו שותפים במלון שאלו הם האירועים המשמעותיים בו, ושזהו סדר יומם של עובדיו ואורחיו.

נספחי קליטה – בישיבת הנהלת הקהילה השבוע אושרו שינויים בנספחי נוהל קליטה, שינויים שהיו מתבקשים בנספחים שעודכנו לאחרונה כמעט לפני עשור. את השינויים יזמו וועדות קליטה וקבלה, והם אושרו בהנהלת הקהילה כפי שמחייב הנוהל ביחס לשינוי הנספחים. המסמך המעודכן נמצא באתר.

קניינות – אחרי שיתוף פעולה רב שנים, בין המלון לקיבוץ בנושא הקניינות, הוחלט שהחל מסוף 2021 כל נושא הקנינות של הקיבוץ ירוכז בכלבו, והקניינות תשרת רק את המלון. המשמעות היא שכל החברים וכל הענפים ירכזו את קנייותיהם דרך הכלבו בלבד. ההחלטה נובעת משיקולים של שינוי מתמשך בהתנהלות השוק והסוכנים במגוון תחומים ומוצרים, ושיקולי עלות-תועלת של החסכון מהקניינות דרך הקניינות, אל מול המחיר של השתתפות הקהילה הקבועה בעלויותיה. המענה לחברים ולענפים יינתן כאמור על ידי הכלבו מראשית 2022, ועליזה תשמח לתת מענה לכל בקשה וצורך. תודה והערכה רבה ליאיר ידעי ולצוות הקניינות על השירות שניתן עד היום לכולנו, ובהצלחה לכולם בהתנהלות במתכונת החדשה, שאמנם יש להניח שיהיו בה מעט חבלי לידה אך בוודאי נתגבר עליהם עם מעט סבלנות בראשית הדרך.

"הספורט הלבן" – בשעה טובה ומוצלחת, עם שיתוף פעולה של המלון והקיבוץ, בוצעה השבוע החלפת עמודי התאורה במגרש הטניס, אחרי שבמשך שבועות רבים היה מושבת בטיחותית בשל קריסת עמוד תאורה מחליד. מוזמנים לשוב ולהשתמש במגרש, ולשמור על נפש בריאה בגוף בריא באופן בטוח.

סגירת השנה האזרחית – כמידי שנה אני מזכיר גם השנה, שעל מנת שנוכל לסגור את שנת 2021 מבחינה כספית באופן מדויק ומהיר, אנו מבקשים מכל החברים וממלאי התפקידים, להעביר את כל הזיכויים, הקבלות, החשבונות, תלושי המשכורת של עובדי החוץ, וכל נייר רלוונטי שהוא להנהלת החשבונות בהקדם, ולפני ה-31.12.21. אנא עשו כל מאמץ, כדי שנוכל לחתום את ספרי 2021 במועדם.

קורונה – עם החזרה לבתי הספר, ובדיקות האנטיגן שנדרשו טרם החזרה למערכות החינוך, שוב נכנסו לבידוד מספר ילדים בלביא, שבני כיתה שלהם מיישובים שכנים זוהו כחולים. לצערנו מספר החולים ביישובי הסביבה לא מבוטל, הקורונה עודה נוכחת, ועל כן מודעות והקפדה על ההנחיות נדרשת. בנוסף, נוכחנו שוב שהקפדה על בדיקה 72 שעות מחשיפה היא משמעותית ותורמת לקטיעת שרשרת ההדבקה, ושאינן להסתפק רק בבדיקה המיידית לאחר החשיפה. אנא שמרו על הבריאות של כולנו, והקפידו על ההנחיות כולן!

אסיפות חברים – בשל ריבוי נושאים הנמצאים על הפרק, ובכללם החלטות שנדרשות בטווח הזמן הקרוב, כולל אישור תקציב 2022 - מעבר לאסיפה הצפויה במוצ"ש הקרוב, צפויה אסיפה נוספת במוצ"ש עוד שבועיים [25.12], ואסיפה נוספת תתקיים ב-1.1. נא רשמו ביומנים.

שבת שלום!

נתי



מהנעשה במשק:

א. ענף חדש בהתהוות –

בחודשים האחרונים אנחנו עוסקים בפיתוח פעילות תיירותית חדשה – "תיירות יום". הפעילות תתפקד כענף עצמאי אך תסתייע במלון בתחומים שונים ותשתף פעולה עמו.

הרעיון המסדר העומד מאחרי המהלך מניח כי המותג "לביא" הוא מותג חזק ומבוקש בתחום המלונאות וניתן "למתוח" אותו גם מעבר לשירותי מלונאות קלאסיים (לינה וארוחות) וע"י כך להגיע ולהציע לאוכלוסיות מגוונות – הן מאורחי המלון והן אחרים, חוויות נוספות בלביא ובסביבה הקרובה.

יפעת ליכטנפלד ביחד עם גיא בן-דוד (יועץ המלווה אותנו בתחום) ומיקי אבני (יו"ר המלון), מיפו מגוון גדול של פעילויות ושירותים בלביא שניתן לשלבם כאטרקציות תיירותיות ובאמצעותם לבנות סל מוצרים מגוון ואטרקטיבי אותו נוכל לשווק לקהלי יעד שונים.

כדוגמא – יש לנו כוונה להציע חוויה חקלאית ב'סבתא יהודית' וברפת, הכרות עם לביא באמצעות 'בית מורשת', שילוב ענף המזון, מפגש עם חברים ובעלי מקצוע בלביא, הרצאות, ועוד ועוד כיד הדמיון.

לאחר שהגדרנו את המוצר התיירותי ואת קהלי היעד אנו עוסקים כעת בתכנון פיזי ועיצובי של האתר בו תרוכז הפעילות. הכיוון המסתמן הוא הסבת אחד מהלולים שהתפנו לטובת עניין זה (לכשיהיו בידנו תוכניות מגובשות נציגם לציבור). במקביל עוסקים בפן השיווקי ומיתוג המיזם כולל בחירת שם שיבטא כראוי את מה שיש ללביא להציע (נשמח להצעות ורעיונות).

ואולי חשוב מכל, דוד אלירז החל להוביל ולנהל הפעילות ובהדרגה הוא יעבור מענף הבקר לתחום זה. בהצלחה.

ב. פרידה ממבנים ישנים –

מבנה הרפת הישנה (נדמה לי שניתן להגדירה כמבנה הראשון של הרפת) המשמש מזה שנים את ענף הבקר לטובת פיטום עגלים 'שחור-לבן', נמצאת במצב רעוע. לאחרונה, כתוצאה מקריסת עמוד תומך. עלה החשש מפני אפשרות של קריסת הגג.

לנוכח מצבו הכולל של המבנה ולאור העובדה כי בטווח הארוך האזור איננו מיועד לגידול בעלי חיים, החלטנו לפרק את המבנה ולבצע זאת בהקדם. בנוסף יפורק גם מבנה האסבסט (הצמוד לתחנת הדלק) ששימש גם הוא את ענף הבקר. עד אז, מתבקשים שלא להיכנס למבנה (העגלים פונו גם הם).

יאיר

♡ לביא כלבבי ♡

✓ לכל השותפים למירוץ הלפיד ולטקס בסיומו – תודה רבה! היה משמח מאד לפגוש יחד את כל שכבות הגיל באירוע בבית הכנסת, וליהנות יחד מאווירת ה"ביחד"! מחברי לביא הותיקים

מזל טוב

לנורית ונחמיה פלב
מזל טוב
להולדת הנכד
בן להדס ושמעיה

לחנה ועוזי עמירם
מזל טוב
להולדת הנכד
בן לענג ועמינדב

לחורג גולד
ברכות חמות לגיוסק לצה"ל לנח"ל
שתצליח ותגשים את שאותיק.
שוב אלינו בשלום,
ועדת צעירים

למירה ודוד שרון
ולכל המשפחה
מזל טוב לאירוסים
יפעה ושי

מהארכיון:

שנה	רווחה	רכב	שיכון	שמחות	חברים	ביקורת	אקונום
1949							רוזי נוימן
1950							
1951							
1952							שרה עמירם
1953							
1954							
1955							
1956							
1957							
1958							
1959							
1960							
1961							
1962							
1963							
1964							
1965							
1966							
1967							
1968							אבוש לוי
1969							
1970							



בס"ד ד' בטבת, תשפ"ב

שלום רב,

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון | למה צריך שטחים ירוקים?

בעידן של משבר דיור – למה צריך שטחים ירוקים? ולמה, מכל הנושאים שבעולם, בחרתי לכתוב על הנושא הזה?

תנועת הקיבוץ הדתי היא חלק מהמרחב החקלאי והכפרי. אחד האתגרים עימם מתמודדת מדינת ישראל היום הוא אתגר הגידול הדמוגרפי, ואיתו אתגר הדיור והבניה. אתגר נוסף הוא יוקר המחיה והמחירים הגבוהים של התוצרת החקלאית. בעולם של תקשורת מהירה בה נקלטים בעיקר מסרים חדים, קצרים וברורים, קל מאד לכוון את האצבע המאשימה וגם למצוא את הפתרון הקל לכל הבעיות בנוסחאות פשוטות: "נוריד את מחירי התוצרת החקלאי על ידי פתיחת השוק ליבוא!", או "נמצא פתרון דיור מהיר זול על ידי בנייה בשטחים הפתוחים". אולם המציאות מורכבת ודורשת פתרונות מורכבים. המציאות דורשת שיתופי פעולה, וכן – גם ערכים!

השבוע אשתתף בכנס חקלאי בו נתמודד ביחד עם חברים ושותפים בשאלות הגדולות בתחום זה. **מה המסרים שאביא בשמנו?** את רעיון 'הכלכלה המוסרית' (אמנון שפירא) השואבת את כוחה מתורת ישראל, מרעיונות של שבת, שמיטה ויובל, רעיונות של איזונים ובלמים. היא שואבת את כוחה גם מההכרה בכך שהאדמה מופקדת בידינו באופן זמני ומותנה. נכון, כוחות השוק פועלים, אך כל בר דעת מבין שהשוק חייב להיות מונחה גם ערכית, מוסרית ויהודית.

בדברי בכנס אנסה להתייחס לשאלות הרבות שעולות מן השטח - מה השימוש הנכון במשאב האדמה, למה לא לקחת עוד כמה מאות דונמים מהמרחב הפתוח ולבנות בהם פתרונות דיור לצרכים הגואים? האם ריאות ירוקות הן באמת צו השעה? אדבר על חשיבותם של ישובים מבוססי חקלאות במרחב הכפרי, על כך שהשמירה על מרחבים פתוחים לחקלאות ומרחב כפרי אינה הגנה על אינטרס של יישוב זה או אחר אלא חלק מתמונה כללית שבה יש מרכז ופריפריות, ושהצורך באחריות משותפת לשמירה על אותם שטחים פתוחים וירוקים, היא לטובת כל יושבי הארץ הזאת משום שאלה שטחים שבהם אפשר לגדל אוכל וגם לטייל. אבקש להשקיע מחשבה בשאלה איך ממשיכים לפתח את המשק החקלאי המשותף וממשיכים לעמול על חדשנות חקלאית גם בדורות הבאים. אסביר מדוע יש צורך גדול בשימור הקהילות החקלאיות, קהילות חיים בהן העיקר אינו כמה מטרים רבועים יש בבית, אלא מה עושים ביחד עם השכנים בתוך וחוץ ליישוב ומקיימים חיים קהילתיים מלאים ועשירים, לא בהכרח בעושר כלכלי, אלא בעושר חברתי-קהילתי שיודע גם לפעול עם ולמען החברה הישראלית.

סיפורי יוסף אותם אנו קוראים בשבתות החורף, הם סיפורים על אחים, המגיעים להשלמה ולתיקון - כשבן מסוגל לומר לאביו: "אנכי אערבנו מידי תבקשנו!", כשאח אובד מוצא את הכוחות להודות: "אני יוסף אחיכם!"

ולגשר על שנות ניתוק ארוכות. תורת ישראל מלמדת אותנו, מהצלחותיהם וגם מנפילותיהם של בני משפחת יעקב, כיצד אפשר לבנות חיים משותפים, ולהתחלק במשאבים, לראות צרכים של אחים מגוונים במשפחה הרחבה, בפתרונות מורכבים, הנבנים לאט, צעד אחר צעד, ובאמונה. אנו למדים שהדיון על משאבים, לא נותר ברובד הפוליטי של אינטרסים, אלא מקבל עושר ועומק של ערכים.



שבת צעירים – אורזים מזוודות

66 זוגות יחד עם 6 אנשי המזכירות הפעילה יפגשו השבת במלון חוף נחשולים לשבת שיש בה יחד וחיבורים, תוכן לצד הנאה. במהלך השבת נארח את נתנאל אלינסון ובני משפחתו. נתנאל הוא ראש מדרשת הערבה, סייר, יזם ואיש חינוך, חוקר ועוסק בחיבורים שבין החברה הישראלית, הגיאוגרפיה הארצישראלית והמסורת הישראלית. פרסם ארבעה ספרים בנושאי ארץ ישראל, תנ"ך והיסטוריה. על רקע חוף הים הנושק

למרחבים בהם נשהה, מזכה גם להכיר ולטעום מעט ממגוון תחומי העשייה של משתתפי השבת, וגם לשמוע על הנעשה בקיבוצים ובתנועה בתחומי החינוך, הכלכלה והקהילה, העשייה והמעורבות כלפי החברה הישראלית וגם על פניה המעשיים של חיים בקהילה הרב-דורית לה זוכים רוב קיבוצי ויישובי התנועה. תודה למתנדבים הרבים – בעיקר לסבים ולסבתות, שנאותו לשמור על הילדים ולאפשר לנו לקיים את השבת הזו. תודה לצעירים הרבים שהביעו אמון ונרשמו בשמחה. רשמים ותובנות בע"ה בעמוד"ש הבא.

כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא (סנהדרין ד',ה')

חבר ממשואות יצחק זקוק להשתלת כליה והיות ומדובר במחלה גנטית, התורמים מקרב המשפחה הגרעינית אינם מתאימים והוא זקוק לתורם/ת מתנדב/ת. זוהי פנייה אישית לאנשי ונשות הקיבוץ הדתי: אם מישהו או מישהי מכם נמצא בשלב כלשהו או חושב על תהליך תרומת כליה או אם אתם מכירים מקרוב מישהו שמתכוון להתחיל תהליך או נמצא בעיצומו, נשמח ליצור את החיבורים. לביור פרטים, לשאלות ולהצעות ניתן ליצור קשר עם הרב מאיר נהוראי 050-5910855 | שרגא וילק 050-5678946. שנזכה לבריאות טובה לאורך ימים ושנים!

שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה